

Abildsbladet. Lite text och bilder från hembygdsföreningens verksamhet 2012.



Årets verksamhet inleddes den 13 jan. med en 60-talsafton det serverades gröt i vanlig ordning, även ett lotteri hade ordnats, som avslutning visades tidningsklipp på storbildsskärm med händelser under 1960-talet.



Årsmötet den 28 mars var välbesök, kretsordföranden Margareta Tönsgård fanns med bland mötesdeltagarna. Efter mötet serverades kaffe och som avslutning visade Eva och Jan bilder och berättade om en resa till Kuba.



Den 9 maj var föreningens medlemmar på ett intressant studiebesök hos Valters bilskrotning i Skogstorp och vi fick se hur det går till att återvinna en bil från att den kom in i hallen för demontering till att den kom ut ur pressen som ett plåtpaket.



Den 14 juni var det dags för den årliga bussresan, i år bland annat till det mycket intressanta Dalénmuseet, efter intagen lunch gick färden vidare till Falköpingsosten där resdeltagarna passade på att göra diverse inköp .



Färden gick nu vidare till Ryttmästartorpet där Ryttmästare Englund tog imot, han besatt en otrolig berättarkonst som tillsammans med dom fantastiska samlingarna gjorde att detta blev resans absoluta höjdpunkt.



Kyrkogårdsvandringen den 4 aug. var välbesökt och Charlotte Lindgren och Gert Ahlqvist hade lagt ner ett stort arbete som gjorde eftermiddagen intressant och givande.



Den 14 okt. Tacksägelsedagen var kyrkan mer än full. Vid den efterföljande sopplunchen och auktionen kom ett 125-tal personer. Överskottet skänktes till Lettlandshjälpen i Slöinge.

Styrelsen tackar för det gångna året.

Glöm inte hemsidan: www.abild.se

