

Abildsbladet. Lite text och bilder från hembygdsväringens verksamhet 2011.



Den 14 jan. var det trivselkväll som stod på programmet, i år i form av en berättarafton och det var 1950-talet som behandlades många berättelser bidrog till glada skratt, som vanligt serverades gröt samt kaffe och kaka även ett lotteri såldes, deltagarna kunde lämna 50-tals- aftonen i trevligt minne.



Årsmötet den 23 mars var välbesökt och efter årsmötesförhandlingarna var det kaffepaus. Kvällen avslutades med att Gun och Jan-Erik Bengtsson visade bilder och berättade om en resa till Sydamerika.



Den 12 maj var dagen då hembygdsväringens medlemmar gjorde ett intressant studiebesök på Stora Enso i Hyltebruk, deltagarna blev väl omhändertagna av personal som berättade och visade delar av verksamheten.



Den 9 juni var det dags för hembygdsväringens årliga resa som i år gick till Småland, första stoppet gjordes i Ryd där vi besökte Verner Eriksson och hans fru som visade museet I HÄSTENS TIDEVARV här fick vi också avnjuta förmiddagskaffe med ostkaka, paret var nämligen aktiva i väringens ostkakans vänner. Verner Eriksson var en fantastisk berättare.



Nästa stopp gjordes på HYLSENS INDUSTRIMINNE vi visades runt av kunniga guider och vi fick även se vissa delar i drift . Fabriken lades ner 1974 och förklarades 1978 som byggnadsminne. Resan fortsatte nu till restaurang Vita huset för lunch och härefter besöktes Gnosjöhjälpen innan det var dags för hemresa.



Den 6 aug. hade föreningen på programmet kyrkogårdsvandring ett 50-tal personer hade mött upp.



Charlotte Lindgren, Evelyn Hardenmark och Gert Ahlqvist guidade, även Lilliehöökiska gravkoret besöktes.



Tacksägelsedagen den 9 oktober med kyrkobesök och efterföljande sopplunch avslutades med auktion på alster från kyrkan, behållningen skänktes till nödlidande på Afrikas Horn.

Hemsida: www.abild.se

Styrelsen tackar för det gångna året.

